



Baskilli Metin, çok samimi olduğu Palulu Şeref ve Seyfettin isimli iki arkadaşını ziyaret etmek için Palu'ya gider. Sohbet, muhabbet, yemek eğlence, hasret giderirler.

Gece geç vakte kadar eğlenirler. Mevsim yaz, yatmak için yataklarını dama sererler. Baskillinin tam yattığından emin olan Palulu arkadaşları, sessizce kalkar Baskilliyi uyandırmadan yatağı ile birlikte aşağı indirir ve yolun tam kenarına bırakırlar. Bir müddet sonra, yoldan geçen arabaların gürültüsünden Basil'li uyanır ve hafif doğrulur. Uykulu gözlerle zar zor seçtiği etrafa bakar; bir de ne görsün, kocaman farlarını yakmış üzerine bir kamyon gelmiyor mu? Yatağından hışımla doğrulur ve bağırır;

"Ha ha, seni görem ha, dama çığaydın!"



Kralın oğlu, babasının saraya davet ettiği seçkin konukları salonun kapısında karşılarken, gelenlerin içerisinde kendisine tıpatıp benzeyen genç bir erkeğe, merakını gidermek için patavatsızca sorar;

"Anneniz bizim sarayda hizmetçi olarak mı çalışıyor acaba?"

Genç, gayet sakin ve kendinden emin bir şekilde cevap verir:

"Hayır, babam sizin sarayda bahçıvan olarak çalışıyor."



Denetleme varmış. Baskilli Ahmet elde tüfek yerde yatıyormuş.

Komutan gelip sormuş:

- Düşman önden gelirse ne yaparsın?

Ahmet cevaplamış.

- Şu yandan, bu yandan, arkadan gelirse diye, tekrar tekrar sormuş komutan.

Ahmet bunları da cevaplamış.

Komutan en sonunda:

"Ya düşman tepeden gelirse?"

Baskilli Ahmet dayanamamış;

"Yav bu memleketin tek askeri ben miyim komutanım?"



Avcıların meclisinde avcının biri palavra sıkıyormuş.

"Geçen yaz Afrika'da doksan dokuz aslan vurdum."

Arkadaşı dayanamamış,

"Yüz de şuna bari."

Avcı:

"Ne yani, bir aslan için yalan mı söyleyeyim şimdi."



Kadının biri, yeni aldığı battaniyeyle, mağazadan içeri hışımla girer, sinirle ve yüksek sesle tezgahtara:

"Siz bu battaniyeye yün demiştiniz, ama bakın şurasındaki etikette pamuk yazıyor. Müşteriyi kandırmaya utanmıyorsunuz!"

"Efendim o tamamen bir taktik meselesi. Güveleri aldatmak için öyle yazıyoruz."



İkinci Dünya Savaşı sırasında bir İngiliz Almanlar esir alırlar, fakat İngiliz'in bir bacağı ve iki kolu kangren olmuştur. Almanlar ilk önce bacağı keserler ve İngiliz Almanlardan bu bacağı ana vatani olan İngiltere'ye atmalarını ister. Almanlar da atar.

Sonra İngiliz'in kolu kesilir, İngiliz yine aynı dilekte bulunur ve Almanlar da yerine getirir. Bu sefer de Almanlar diğer kolunu keserler. İngiliz her zamanki gibi Almanlar'dan kolu anavatanına atmalarını ister fakat Almanlar "olmaz!" derler,

İngiliz nedenini sorunca şöyle cevaplarlar:

"Sen galiba kaçmaya çalışıyorsun!"



Bir dönem yasak olduğu için İngiltere'de erler şemsiye kullanmazmış. Şemsiye taşıma hakkı sadece subaylara tanınıyormuş. O yıllarda bir gün genç teğmenlerden biri, koltuğunun altında bir şemsiye ile hızlı hızlı yürüyen eri görünce, beyninden vurulmuşa dönmüş. Eri çağırarak:

"Bu ne küstahlık!"

Ve şemsiyeyi aldığı gibi dizinde iki parça etmiş.

"Bu sana bir ders olsun, bir daha böyle küstahlıklar yapma!"

Neye uğradığını anlamayan er:

"Başüstüne", diyerek selam vermiş ve sormuş:

"Teğmenim, beni az önce evine yollayan general şemsiyesini istediğinde kim kırdı diyeyim?"



Kadın dilenciye bir miktar para uzatmış:

"Bunu veriyorum ama, sen kesin gidip bununla bir şarap alıp kafayı çekeceksin..."

"Hanımefendi güzel diyorsunuz da, bu parayla Havai'ye gidip tatil yapacak değilim ya!"



Acemi er, levazım başçavuşuna yakınıyormuş:

"Başçavuşum, bize yemekte ördek böreği verdiler. Yemin ederim ki, içinde bir gram bile ördek eti yoktu."

"O halde?" diye yanıtlamış başçavuş.

"Sen hiç asker bisküvisi yedin mi peki?"

"Şey... yani evet, Başçavuşum."

"İçinden hiç asker çıktı mı ulan!"



Bir adam diğerine sorar:

"Köpeğinizi satın almak istiyorum ama, tereddütümü gidermek için sormak zorundayım, sadık mıdır?"

"Hem de fazlasıyla sadık. Size bu konuda yüzde yüz garanti verebilirim."

"Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz?"

"Şimdiye kadar 6 kere sattım. Her seferinde de geri geldi."



Bir adam sabah yürürken ilginç bir cenaze kafilesi fark eder; önde giden köpekli bir adam, arkasında iki tabut ve tek sıra olmuş yaklaşık 150 adam. Tuhafına gider. Kafilenin başındaki adam kuşkusuz cenazenin sahibidir diye, yanına yaklaşır ve çekinerek sorar:

"Beyefendi, bu acılı gününüzde hatırlatmak istemem ama ölenler neyiniz oluyor?"

Adam yanıtlar:

"Öndeki karım arkadaki de kayınvalidem."

"Vah vah; çok üzüldüm başınız sağolsun. Nasıl oldu?"

"Köpeğim karıma saldırıp öldürmüştü. Kayınvalidem de karıma yardıma gelmiş onu da öldürmüştü."

Adam biraz düşündükten sonra sorar:

"Beyefendi köpeğinizi ödünç alabilir miyim?"

"Olur, arkadaki sıraya geç..."



Kadın doktora gitmiş ve heyecanla:

"Doktor Bey, kocam kendini asansör sanıyor."

"Peki hanımefendi eşiniz niye gelmedi sizinle?"

"Getireceğim ama bir türlü bu katta durmuyor ki..."



Dört kişilik acemi avcı grubu, tecrübeli avcı olan Temel'in önderliğinde ormanda ilerlemektedirler. Karşlarına küçük bir delik çıkar. Temel:

"Yatın yere, tavşan deliği!"

Bütün avcılar yere yatarlar. Gerçekten bir müddet sonra delikten tavşan çıkar. Avcılar hemen vururlar. Tekrar yürümeye başlarlar. Bir süre sonra büyükçe bir delik çıkar karşlarına. Temel:

"Yatın yere, tilki deliği!"

Yatarlar. Biraz sonra tilki çıkar. Onu da vururlar. Tekrar yola düşerler. Bu defa daha büyük bir delik çıkar.

Temel:

"Yatın yere, ayı ini!"

Yatarlar ve çıkan ayıyı vururlar. İyice keyiflenen avcılar yürümeye devam ederler. Kısa bir zaman sonra kocaman bir deliğin başında dururlar. Acemiler hep birden Temel'e bakar. Temel:

"Uşaklar ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Ama yatın yere, ne çıkarsa bahtımıza!"

"Ertesi gün gazetelerde:

"Dört avcı tren altında can verdi..."



Bir askere, görev başında gösterdiği yararlılıktan ötürü ödül verilecekmış; adetten olsun diye komutan sormuş:

"Asker! Ödül olarak 100 altın mı istersin, madalya mı?"

Baskilli er;

"Madalyanın değeri nedir gomutanım?"

"Aşağı yukarı 3 altındır, ne oldu ki?"

"O zaman 97 altın ve madalyayı isterim gomutanım!"



Kız nişanlısını eve çağırır:

"Otur Kemal'cığım. Evlenmeden önce tüm mazimi sana açıkça anlatmalıyım."

"İyi ama hayatım iki hafta önce anlatmıştın ya..."

"O iki hafta önceydi hayatım."



Zengin bir adamın, çok sevdiği ve çok kıymetli köpeği evden kaçmış. Sahibi oturduğu küçük kentte çıkan yerel gazeteye bir ilan gönderip, bulana onbeşbin dolar ödül vaat etmiş. Fakat gönderdiği ilan gazetede çıkmamış. Öfkelenen adam doğruca gazete yönetimine gitmiş.

"İlan servisi şefiyle görüşmek istiyorum."

Orada danışmada duran bir delikanlı:

"Dışarıda."

"Ya yardımcısı?"

"O da yok."

"O halde yazı işleri müdürüyle konuşayım."

"O da dışarıda."

"Peki, ya gazetenin sahibi?"

"O da burada değil."

"İnanılır gibi değil ya, delirecem iyimi. Nerede bu adamlar peki?"

"Köpeğinizi aramaya gittiler, efendim."



Öğretmen derste anlatır:

"Gelinler nikah töreninde neden beyaz giyer, bilir misiniz? Çünkü bu onun en mutlu günüdür."

Arkadan bir ses yükselir:

"Şimdi damatların neden siyah elbise giydiklerini anladım."



Adamın biri aklını sapanla bozmuş. Nerde bir karış lastik bulsa hemen sapan yapıp kuş öldürüyor veya evlerin camına taş atıyormuş. Sonunda akıl hastanesine kapatmışlar. Belli bir süre tedavi sonucu Kontrol heyetinde;

"İyileşince ne yapacaksın?" sorusuna,

"Lastik alıp sapan yapıp kuş öldüreceğim" diye cevap vermiş. Hastabakıcı buna acımış.

"Bak oğlum bu cevabı verirsen buradan çıkamazsın. Sana çıkınca ne yapacaksın diye sorduklarında lastik alıp sapan yapıp kuş öldüreceğim yerine evleneceğim diye cevap ver, seni iyileştirdi diye bıraksınlar." Hasta:

"Tamam." demiş.

Adam bir gün sonra başhekimin odasına gitmiş

"Ben artık akıllandım, beni çıkarın."

Başhekim:

"Peki seni çıkarırsak ne yapacaksın?"

"Evleneceğim."

Başhekim bakmış ki artık başka cevaplar veriyor, çıkış işlemlerini yapmak için adamı oturtmuş, latife olsun diye takılmış.

"Sonra, yani evlenince ne yapacaksın?"

"Gelini alıp gerdek odasına getireceğim."

"Eee?"

"Önce duvağını sonra gelinliğini çıkaracağım..."

Doktor heyecanlanmış:

"Sonra, sonra?"

"Sonra iç çamaşırlarını çıkaracağım..."

"Eee sonra?"

"Sonra külotunu çıkaracağım.."

Doktor iyice heyecanlanmış artık:

"Anlat anlat sonra?"

"Külotunun lastiğini çıkarıp sapan yapıp kuş öldüreceğim..."



Adamın biri sinemaya gitmiş. Gişeden bilet almış ve içeri girmiş. Tekrar almış, tekrar girmiş. Tekrar almış, tekrar girmiş... Derken dört beş defa bilet almış... Gişedeki görevli dayanamayıp sormuş: "Ya beyefendi bu kaçınıcı biletin?"

Adam sinirli sinirli cevap vermiş;

"İçerde geri zekalı biri var, biletimi durmadan yırtıyor abi..."



Akıl hastanesinden kaçan iki deli, karşıdan gelen bekçiye görünce iri gövdeli bir ağacın arkasına saklanırlar. Onların ayak seslerini işiten bekçi, bağırarak:

"Kim o?"

İçlerinden biri kedi gibi miyavlar. Bu başarılı miyavlamadan sonra bekçi yürüyüp gideceği an, delilerin ayakları altındaki yapraklar hışırdar. Bekçi geri dönüp yine seslenir:

"Kim var orada?"

İkinci deli cevap verir:

"Bir kedi daha."



Küçük erkek çocuk, biraz akli erince sormuş,

"Anne, ben nasıl dünyaya geldim?"

Annesi de,

"Bir akşam baban bir şeker aldı, onu yastığın altına koyduk, sabah bir de baktık ki sen gelmişsin..."

Çocuk, cevabını almanın mutluluğuyla, gider bir şeker alır ve yastığın altına koyar. Ertesi sabah, şekerin başına üşüşen karıncaları gören çocuk, derin bir iç çeker ve konuşur:

"Ah ahh... Eskiden olsa hepimizi öldürürdüm ama n'aparsınız, baba yüreği işte, dayanmıyor!"



Deliler bir kaçma planı yaparlar. Lider deli, planı açıklar:

"Önce birinci kapıyı, sonra ikinci kapıyı, sonra da üçüncü kapıyı kırıp çıkacağız. Sonra özgürüz."

Belirledikleri zaman gelince harekete geçerler. 1. kapıyı kırarlar, 2. kapıyı kırarlar, 3. kapıyı ise açık bulurlar. Lider deli kızarak haykırır:

"Allah kahretsin, plan suya düştü çabuk dönün!"



Karı koca yemek yiyorlar. O sırada masaya yaklaşan çok güzel sarışın genç bayan, adamı selamlayıp geçer. Adamın karısı sorar:

"Kim bu afet?"

Adam:

"Eğer mutlaka bilmek istiyorsan söyleyeyim, metresim!"

Kadın:

"Bir de bu kadar pervasızca söylüyorsun ha. En kısa zamanda boşanıyorum senden!"

Adam:

"Yani bankadaki paraları, mücevherleri, hisse senetlerini, Kadıköy'deki apartmanı, boğazdaki yalıyı, İzmir'deki tekneyi ve Antalya'daki villayı bırakıyorsun..."

Uzun bir sessizlik olur. Çift yemeğini çatallarken kadın birden sorar:

"Şu arkada oturan komşumuz Murat değil mi? Yanındaki kadın kim?"

Adam:

"Murat'ın metresi."

Kadın:

"Ay, bizimkisi çok daha güzel!"



Komutan teftiş sırasında bir askere sorar:

"Oğlum nerelisin?"

"Urfalıyım komutanım!"

Komutan askere bir tokat patlatır ve tekrar sorar:

"Oğlum nerelisin?"

"Urfalıyım komutanım!"

Komutan askere bir tokat daha patlatır ve tekrar sorar:

"Oğlum bak iyi düşün! Nerelisin?"

"ŞANLIUrfalıyım komutanım!"

Komutan:

"Aferin işte böyle!" diyerek diğer askere (Baskilli) döner:

"Oğlum sen nerelisin?"

"ŞANLIElazıglıyım!"



Adam ölüm döşeğinde, karısını çağırır:

"Bak karıcığım, ben ölmek üzereyim. Ölmeden önce sana bir itirafta bulunacağım. Seni aldattım, hem de bu evde senin yatağında."

Kadın gayet rahat cevap verir;

"Biliyorum, yoksa seni niye zehirlerdim ki?"



Adam işi için Ankara'ya gidecek, tam uçağa binerken kulağında bir ses:

"Binme, bu uçak düşecek!"

Dönmüş bakmış, kimse yok, ama içine de bir kurt düşmüş, binmemiş. İkinci uçağı beklerken kara haber ulaşmış:

"Uçak düştü kurtulan olmadı!"

Koşmuş Haydarpaşa'ya, bilet almış, tam trene binecek, aynı ses kulağında:

"Sakin binme bu trene, raydan çıkacak!"

Dönmüş bakmış yine kimse yok, trene binmemiş, eve gelmiş, sabah gazeteyi açınca tüyleri ürpermiş:

"Tren Eskişehir'de raydan çıktı şu kadar ölü, şu kadar yaralı..." Allah'a şükretmiş, gidip otobüse bilet almış, tam binerken yine o ses:

"Bu otobüse binme, freni patlayacak!"

Dönmüş yine kimse yok; dayanamamış, bağırması:

"Sen kimsin yahu?"

"Ben senin iyilik meleğininim!"

Adam iyice kızmış:

"Ulan evlenirken neredeydin!"



İki deli bir gün deliler hastanesinden kaçmışlar. Tüm aramalar sonucu kimse bu delileri bulamamış. Doktorlar ümitlerini kestikleri an deliler çıkagelmiş. Doktorlar hayretle;

"Niye geldiniz?"

Deliler:

"Yarın kaçacağız da, onun provasını yaptık."



Albay askerlerin içki içmelerine engel olmak için kantinin duvarına bir yazı asmıştır. Yazıda:

"İçki öldürür" diye yazıyordu.

Öğlenden sonra oradan geçen albay, birisinin yazının altına şunları ilave ettiğini görmüş:

"Askerler ölmez!"



Üstada sormuşlar:

"Evli kadın ile dul kadın arasında ne fark vardır?"

Cevaplamış:

"Dul kadın kocasının nerede olduğunu bilir.. Evli kadın bilmez..."



Adam barda gördüğü güzel bir bayanla konuşmanın yollarını arar, sonunda cesaretini toplayarak kıza yaklaşır ve:

"Biraz konuşabilir miyiz, acaba?"

Kız birden haykırır:

"Terbiyesiz! Ben senin bildiğin kızlardan değilim!"

Adam utancından yerin dibine girer. Herkes ona bakarken, gider ve masasına oturur. Bir süre sonra kız ona yaklaşır, gülümseyerek;

"Az önceki olay için özür dilerim. Ben psikoloji öğrencisiyim ve utandırıcı durumlarda insanların nasıl davrandıklarını inceliyordum."

Adam avaz avaz bağırarak cevap verir:

"Ne? Gecesi 400 dolar mı? Deli misin sen?"



Kanser nedeniyle ölüm döşeğinde olan bir adama kızı sormuş:

"Baba neden herkese AIDS hastası olduğunu söylüyorsun?"

"Ben öldükten sonra annenle kimse evlenmesin diye!"



Adam yanında eşi, durakta bekleyen taksi şoförüne sorar;

"Gençlik parkına kadar kaçta götürürsün?"

"Sekiz milyon."

"Peki yanıma karımı da alsam?"

"Fark etmez, sekiz milyon?"

Adam karısına döner:

"Bak, sana beş para etmezsin diye boşuna demiyordum!"

Taksiye binerler, yolda kadın şoföre:

Şoför bey, eşim yolda inse beni gençlik parkına kaçta götürürsünüz?"

"Fark etmez, sekiz milyon."

Kadın kocasına döner;

"Bak, bende sana beş para etmezsin diye boşuna demiyordum!"



Ellili yaşlarında iki kadın sohbet ediyorlar, biri diğerine kocasından bahseder:

"Yıllar geçtikçe, kocam bana daha da çok ilgi duymaya başladı, ne kadar şanslıyım..."

"Çok normal bence... Ne de olsa kocan antikacı..."



Adam bakmış, küçük oğlu dua ediyor:

"Tanrım anneme, babama, büyük babama uzun ömür ver. Güle güle anneanne..."

Bir anlam verememiş bu duaya... Ancak ertesi gün acı haber gelmiş. "Anneanne sizlere ömür..."

Ertesi hafta adam bakmış çocuk yine duada:

"Tanrım anneme babama uzun ömür ver. Güle güle büyükbaba..."

Ertesi gün büyük baba da ölmüş... Birkaç gün sonra adam bakmış küçük çocuk yine duada:

"Tanrım anneme uzun ömür ver. Güle güle baba..."

Adam ertesi sabah nasıl olsa ölecek diye işe gitmemiş, aylak aylak dolaşmış. Bakmış olmuyor, bir hastaneye gitmiş yatmış. Tetkikler, tahliller, muayeneler, kalp elektrosu, filmler, röntgen çekimleri... Sapasağlam. Akşam olmuş eve gelmiş bakmış karısı iki gözü iki çeşme ağlıyor.

"Ne oldu hanım?"

"Bizim postacı, ne iyi adamdı. Bugün haber aldım. Ölmüş!"



Genç avcı, ailesiyle Afrika'da ava çıkar. Gördüğü ava sessizce yaklaşırken, karısının çığlığını duyar:

"Kocacım, yardım et çabuk, bir goril annemi kaçırıyor!"

"Bu gorilin sorunu hayatım!"



Öğrenci kızın biri derslerde çok konuştuğu için bütün öğretmenlerin baş belası olmuş. En son müdürden rica etmişler, o da kızı bir not verip eve götürmesini istemiş. Notta;

"Kızınız çok geveze, bütün gün konuşup sınıfının huzurunu bozuyor, öğretmenler ve öğrenciler kendisinden şikayetçi, lütfen gereğini yapınız" yazıyormuş.

Ertesi gün kız çekine çekine müdürün odasına girmiş:

"Babam size bir not yolladı hocam."

Müdür notu okumuş:

"Müdür bey, sizi bir akşam evimizde misafir edelim, siz kızımın annesiyle tanışın da geveze nasıl olurmuş bir görün!"



Karısı vefat eden adamı, cenaze işleriyle ilgilenen kişi arar ve sorar:

"Başınız sağolsun efendim. Vefat eden eşinizin gömülmesini mi, mumyalanmasını mı, yakılmasını ve küllerinin denize atılmasını mı tercih edersiniz?"

Adam cevaplar:

"Lütfen üçünü de yapın size zahmet, garanti olsun..."



İşyerinde yeni tanışmış iki adam, iş çıkışı bir bara giderler. Evli olan, bekâra şöyle der:

"Bütün evliliğimiz boyunca, eşimle ne tek bir kavga ettik, ne de birbirimize tek bir kötü söz söyledik!"

Bekar olan imrenir ve hayranlıkla:

"Ne güzel abi ya, çok sevindim senin adına."

"Evet ya! İnşallah ikinci haftamız da böyle geçer!"



Son nefesini vermek üzere olan kadın, vasiyet gibi sözler eder kocasına:

"Söz ver bana, benden sonra biriyle evlenirsen, ona elbiselerimi ve ayakkabılarımı giydirmeyeceksin!"

Adam da cevap verir:

"Saçmalama hayatım. Birincisi, sen haftaya kadar iyileşirsin; ikincisi, onun boyu daha uzun, elbiselerin ona gelmez, ve sen 41 numara ayakkabı giyiyorsun o otuzsekiz, uymaz..."



Kore'de Türk Tugayından iki Anadolu'lu asker biraz gezmek için izinsiz şehirde bir aşağı bir yukarı dolaşırken inzibat subayı bunları yakalar ve sorar:

"Hani sizin izin kağıtlarınız?"

Erlere subayı atlatırız umuduyla:

"Biz Amerikalıyız..." diye cevap verirler.

Subay durumu anlar, ama hiç bozuntuya vermez:

"Amerika'nın neresindensiniz?"

"İçindenik kumandanım!"



Yeni tanışıp yıldırım nikâhla evlendiği eşiyle otele giden adam, karısını oradaki herkesin tanıdığını fark edince hem sevinir hem şaşırır ve otel müdürüyle konuşur:

"Eşimi tanıyor musunuz?"

"Pek tabii ki efendim, bizim en iyi müşterilerimizdendir. Sağ olsun, balayını her sene burada geçirir..."



Adamın karısı kumara düşkünmüş, o da çaresiz, kumar oynadığı yerlere onunla beraber gidiyormuş. Karısı kaybettikçe, yanına gidip soruyormuş:

"Nasıl gidiyor serçem?"

Birkaç dakika geçiyor, yine soruyormuş:

"Nasıl gidiyor bülbülüm?"

Biraz sonra;

"Nasıl gidiyor kanaryam?"

Böyle böyle, adam neredeyse bütün kuş isimleri ile karısına hitap etmiş. Bu olayı, seyredenlerden birinin dikkatini çekmiş ve adamın yanına gidip sormuş:

"Eşinizle aranızda özel bir esprisi mi var, dikkat etimde hep kuş isimleri ile hitap ediyorsunuz?"

"Yok birader yok... Bu kadar insanın içinde ona açık açık kuş beyinli diyemem ya!"



Birer çocukları olan iki dul, evlenirler. Daha sonra bu evlilikten de bir çocukları olur. Yıllar geçer, bir gün adam kavga sesleri duymaya başlar, ve karısına neler olduğunu sorar, kadın da anlatır:

"Valla bey, benimkiyle seninki bir olmuşlar, bizimkini dövüyorlar.."



Kadın kocasına bağırılmaktadır:

"Artık beni sevmiyorsun, beni kesin aldatıyorsun!"

"Öyle deme hayatım. Sana defalarca benim için bu dünyada sadece bir kadın olduğunu söyledim."

"Evet evet söyledin unutmuş değilim, ama onun hangi kadın olduğunu nedense hiç söylemedin!"



Temel ormanda ağaç kesiyormuş, o sırada çevreciler de ormanda yürüyüşe çıkmışlar, Temel'i bu vaziyette görünce bir güzel pataklamışlar... Temel üstü başı perişan halde köye dönerken Dursun a rastlamış, Dursun;

-Ula Temel bu ne hal böyle? diye sormuş, Temel de anlatmış;

- Ormanda ağaç keseydum, birden kalabaluk pir grup Doğan'ın yengesini bozmuşum diye dövdü peni, halbuki ne Doğan'ı taniyruum, ne de yengesini.



Fizikçi, kimyacı, matematikçi, jeolog ve antropologdan oluşan bir heyet bir araştırma için arazide bulunmaktadır. Birden yağmur bastırır. Hemen yakındaki bir arazi evine sığınurlar. Ev sahibi bunlara bir şeyler ikram etmek için yanlarından ayrılır. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır. Soba yerden 1 m. kadar yukarda, altındaki dizili taşların üzerindedir. Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine dair bir tartışma başlar.

Fizikçi,

"Adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamış."

Kimyacı;

"Adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay yakmayı amaçlamış."

Matematikçi;

"Sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece de odanın düzgün bir şekilde ısınmasını sağlamış."

Jeolog,;

"Burası tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan herhangi bir deprem anında sobanın taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamış."

Antropolog;

"Adam ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif biçimi olan ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş."

Bu sırada ev sahibi içeri girer ve ona sobanın yukarda olmasının nedenini sorarlar., Adam cevap verir:

"Boru yetmedi."



Adam kumsalda yürürken ayağı bir şeye takılmış, bir de bakmış bir lamba... Lambayı biraz ovalamış vee... birden etrafı dumanlar kaplamış, derken kocaman bir cin ortaya çıkmış:

"Benden üç şey dileyebilirsin, dile bakalım!"

Adam;

"Harika. İlk olarak 1 milyar dolarım olsun istiyorum"

Cin parmaklarını şıklatmış ve kumsal baştan aşağı silme banknotlarla dolmuş... Adam gözlerine inanamamış ve ikinci dileğini söylemiş:

"Hawaii'de okyanusu gören lüks bir villa istiyorum."

Cin yine parmaklarını şıklatmış ve adam birden elinde lambayla kendini Hawaii'de muhteşem bir evin önünde bulmuş.

Cin sormuş:

"Evet, son dileğin nedir, acele et işim var?"

Adam düşünmüş düşünmüş ve:

- "Kadınlar için dayanılmaz, karşı konulmaz olmak istiyorum."

Cin yine parmaklarını şıklatmış veee...,

Adam bir kutu çikolataya dönüşmüş.



Hava taşımacılığının ilk yıllarında insanlar uçağa binmekten korktuğu için bir türlü istenen yolcu sayısına ulaşamıyormuş.

Bir şirketin promosyon sorumlusu uçaklarında sık sık seyahat eden iş adamlarına birer mektup göndererek, eğer o hafta rezervasyon yaptırırlarsa bundan sonraki ilk on seyahatlerinde eşlerinden para alınmayacağını bildirmiş. Bunun üzerine epeyce başvuru olmuş tabi.

Kampanya sona erdikten sonra şirket bu kez işadamlarının eşlerine birer mektup göndererek, seyahatlerinden memnun olup olmadıklarını sormuş. Ancak mektup gönderilen kadınların yüzde doksan beşinden şu yanıt gelmiş:

"Ne seyahati?"



Baskil ilçesinde, adamın biri içinde 1 milyar bulunan cüzdanını kaybetmiş. Kaybettiği yerdekilere cüzdanını getirene 100 milyon vereceğini söylemiş. Daha sonra kalabalıktan bir ses daha duyulmuş:

"O cüzdanı bulup bana getirene 200 milyon vereceğim!"



Genç deve annesine sormuş:

"Anne niye bizim ayaklarımız bu kadar büyük?"

Anne cevap vermiş:

"Çölde kuma batmamak için."

Genç deve tekrar sormuş:

"Peki kirpiklerimiz niye bu kadar gür?"

Anne tekrar cevap vermiş:

"Çölde kum fırtınalarında kum kaçmasın diye."

Merakı yatışmamış olan genç deve bir soru daha sormuş:

"Bizim niye hörgüçlerimiz var?"

Anne deve sabırla yanıtlamış:

"Çölde çok uzun süre susuz idare edebilmek için suyu hörgüçlerimizde depolarız."

Sonunda dayanamayan genç deve sormuş:

"Peki anne, bu hayvanat bahçesinde işimiz ne?"





Küçük afacan elinde bir paket şekerle parka gitmiş, bir banka oturmuş, etrafı seyrederken şekerleri de ardı ardına ağzına atıyormuş. Yanındaki bankta oturan yaşlı adam çocuğa bakmış bakmış ve:

"Evladım, şeker güzeldir, hoştur ama çok yemek zararlıdır. Hem dişlerin çürür, hem yüzünde sivilce çıkar, hem de şişmanlarsın..." Çocuk bunun üzerine adama dönmüş:

"Benim dedem 107 yaşına kadar yaşadı..."

Adam;

"Yaa, yani deden de mi çok şeker yedi?"

"Hayır, her şeye burnunu sokmazdı!"



Baskillinin biri, yolda yürürken bir şişeye tekme atmış, şişeden cin çıkmış. Cin:

"Dile benden ne dilersen." demiş.

Adam da;

"Özür dilerim; bir daha olmaz abi."



Eski paşalardan biri, bir sebze bahçesini gezerken bahçenin sahibine bostan dolabını gözü bağlı olarak çeviren eşeği göstererek sormuş:

"Bu eşeğin gözlerini niçin bağladınız?"

"Paşam, eşek gözü bağlı olarak dolabı çevirdiği müddetçe doğru bir yolda yürüdüğünü zanneder ve sürekli bostanın etrafında döner. Gözünü bağlamazsam, farkına vararak böyle saatlerce kuyunun etrafında dönmez."

"Pekala boynuna bu kocaman çanı niye taktınız?"

"Eşek durduğu anda çan sesi kesilir. O zaman gelip eşeği tekrar yürütürüz."

"Peki ya eşek yürümez de olduğu yerde başını sallayarak çanı çalarsa ne yaparsınız?"

"Aman paşam ben sizin gibi akıllı eşeği nereden bulurum?"



Baskilli Ahmet, yolda karşılaştığı arkadaşına sorar:

"Yav Mustafa, senin inekler sigara içer mi?"

"Ahmet gakko git işine be, kafa bulma benle, inekler hiç sigara içer mi?"

"Öyleyse ahırın yani Mustafam!"



20. yüzyılın ilk yarısında yoksul bir adam falcıya gider. Falcı kadın kürede korkunç geleceği görür:

"Eyyvah! Gelecekte milyonlarca insanın ölümüne sebep olacaksınız!"

Adam kahrolur...

"Milyonların katili olmaktansa kendimi öldürürüm, daha iyi!" deyip tren yoluna koşar. Raya kafasını dayayacak, istikbaldeki korkunç felaketin önüne geçecektir! Ama o da ne? Raya kafasını dayamış bir küçük çocuk... Tren de 150 metre ötede ve hızla geliyor.. Hemen fırlayıp çocuğu rayın üstünden kenara çeker ve yatıştırmak için başını okşarken sorar:

"Adın ne senin çocuk, söyle bakalım?"

"Adolf efendim..."



Tiyatroda, ünlü oyuncu rolü gereği uşaklarına bağıırır:

"Atımı getirin!"

O sırada münasebetsiz bir seyirci;

"Eşek olsa olmaz mı?"

Oyuncu hiç istifini bozmaz:

"Hay hay! Buyrun beyefendi!.."



Cebinde kuruşu yoktu. Bir lokantanın önünde durdu, gözü vitrinde bir levhaya takıldı:

"Girin ve istediğinizi yiyin. Hesabınızı torununuz ödesin."

Adam, "tam bana göre", diye mırıldanarak içeri girdi. Balık, salata, döner, kuzu pizrolası... Doyduğu halde ne varsa söyledi, tıka basa yedi. Yemeği bitirince, çıkmak üzere kalktı. Fakat garson yetişip, hesap pusulasını burnuna dayamaz mı? Hem de tuzlu bir hesap...

Derhal itiraz etti bizimki tabii.

"Ama kapıda hesabınızı torununuz ödesin diye yazmıyor mu?" Garson gayet nazik cevap verdi:

"Yazıyor tabi efendim. Ama bu size takdim ettiğim hesap, sizin büyükbabanızın."



İstanbul'da bir fakültede okuyan Baskilli Şefik, derslerine çalışmaz ve yıl sonu yaklaşırken kötüye giden dersleri düzeltmeyeceğini görür. Atılacağı kesin gibidir. Annesine telgraf çeker:

"Anneciğim atılacak gibiyim, babamı hazırlayasın.

Ertesi gün cevap gelir:

"Baban zaten hazırda yavrucuğum... Sen kendini hazırla."



2 bebek battaniyelerinin altında oturuyorlarmış. Biri diğerine sormuş:

"Sen eykek bebek misin kız bebek mi?"

Öteki ellerini havaya kaldırmış:

"Biymiyoyum... Nasıl anlayız ki?"

Afacan;

"Ben biyiyoyum akıllım bak..."

Ve ötekinin battaniyesinin altına kafasını sokuvermiş... 3-4 saniye sonra kafasını dışarı çıkarmış ve gülümsemiş:

"Sen kız bebedsin ben de eykek bebeğim..."

"Ama neyden anladın?"

"Çok kolay akıllım, senin patikleyin pembe benimkileyim mavi..."



Yaşlı ve çirkin bir kadın soluk soluğa karakola gelip şikayetçi olur:

"Adamın biri beni bir saattir izliyor, kendimi buraya zor attım, galiba sarhoştu memur bey"

Polis kadına tepeden tırnağa şöyle bir süzer ve cevaplar:

"Galiba değil, kesinlikle sarhoşmuş hanımefendi..."



Adamın birini iş başvurusundan sonra görüşmeye çağırmışlar. Görüşme sonuna doğru ortalama bir tip olduğu anlaşılan adama yöneticisi sormuş:

"Peki beklentilerin ne. Seni ne tatmin eder?"

Adam saymaya başlamış:

"Öncelikli olarak bir araba istiyorum, ayrıca şu anda bulunduğum dairenin kirası biraz fazla onu da şirketin karşılaması iyi olur, maaş olarak da 6000\$'dan aşağı çalışmam. Şirket yöneticisi dinler ve:

"Biz sana son model bir Cherokee ve Tarabya'da bir villa vereceğiz, ayrıca bizim bu pozisyonumuz için planladığımız maaş 10.000\$'dır,"

Adamın gözleri fırlamış:

"Şaka yapıyorsunuz."

Şirket yöneticisi yapıştırmış cevabı:

"Önce siz başlattınız ama..."



Küçük çocuk babasına sormuş:

"Babacığım, insanlar niçin bu kadar çok çalışıyor?"

"Bunu bilmeyecek ne var, tabii ki ekmek parası için oğlum..."

"Peki öyleyse fırıncılar niçin çalışıyor?"



Bir mahkeme salonunda, bir davada tanıklık etmesi için kürsüye yaşlı bir teyzeyi çağırırlar. Kadın yerine oturur ve davalının avukatı kadına yaklaşır: "Fadime teyze beni tanıyor musunuz?" Yaşlı teyze cevap verir:

"Ha, evet Kerim oğlum seni çocukluğundan beri tanıyorum. Sen taa o zamanlar bile ailen için tam bir baş belasıydın. Şimdi bile, sürekli yalan söylüyorsun, karını komşunuzla aldatıyorsun, en yakınım dediğini insanların arkasından konuşuyorsun, yüz lira fazla kazanmak için herkesi satarsın sen. Nasıl tanımam..."

Davalının avukatı başta olmak üzere bütün salon şok olur.

Adam ne yapacağını bilemez bir halde kadına tekrar sorar:

"Peki Fadime teyze, ya karşı tarafın avukatını tanıyor musun?"

Kadın yine cevaplar:

"Elbette tanıyorum. Çocukluğunda ona dadılık yapmıştım. Tembel, ödle ve alkolik adamın tekidir. Etrafında bir tek dostu yoktur ve herkes onun hala geceleri altına kaçırıldığını söylüyor." Yine herkes şokta. Bütün salonu bir uğultu kaplar. Hâkim kürsüye tak tak tak vurup herkesi susturur ve her iki tarafın avukatını da kürsüye çağırır. Ve ikisine de eğilmelerini söyleyerek kulaklarına sunu fısıldar:

"Eğer bu kadına beni tanıyıp tanımadığını sorarsanız ikiniz de yandınız..."





Hat bekçisi Baskilli Cemal'in en büyük ideali, makasçı olmak. Gece gündüz çalışır, büyük bir heyecanla sınavı bekler, sonunda sınava girer. Müfettiş sorar:

"İki ekspres aksi yönlerden aynı hat üstünde birbirlerine yaklaşılmaktalar. Bu durumda ne yaparsın?"

"Bir tanesini başka hatta alırım."

"İmkansız, raylar donmuş vaziyette. Makas çalışmıyor."

"O zaman kırmızı bir bayrak sallarım."

"Vakit gece. Kimse seni göremez."

"Kırmızı bir fener sallarım."

"Memlekette gaz kıtlığı var."

"O zaman elime geçen her türlü tahta ve odunu hattın üstüne yığar ve tutuştururum."

"Ya kibritin de yoksa?"

Zavallı hat bekçisinin alınandan terler damlamaya başlar. Sonunda içini çeker:

"O zaman karımı çağırırım."

Müfettiş şaşırır:

"Karımı mı çağırırsın. Bu işle ne ilgisi var karının?"

"Az sonra çıkacak kavgada, sınav heyetindekilerin ve sizin gözlerinizi nasıl morartacağımı o da görsün diye..."



Bir gün Papa makam arabasıyla giderken canı çok sıkılır ve şoförüne yer değiştirmeyi önerir. Şoförle yer değiştirir ve Papa hız yapar. Ve bir polis arabası tarafından çevrilir. Memur papayı görünce şaşırır ve amirine telefonda:

"Amirim, burada çok önemli biri var hız yapıyordu ceza yazacak mıyım?"

"Yazacaksın tabii, kaymakam da olsa vali de olsa ceza yazacaksın."

"Hayır amirim daha da önemli!"

"Devlet bakanı da olsa yazacaksın."

"Hayır amirim daha da önemli!"

"Başbakan da olsa yazacaksın."

"Hayır amirim hayır daha da önemli!"

"Obama da olsa yazacaksın!!!"

"Hayır amirim daha da önemli!"

"Eee, kim bu daha da önemli daha da önemli deyip durduğun?"

"Valla amirim kim olduğunu ben de bilmiyorum ama şoförü papa!"



Çok acıkan delikanlı, bir an önce eve gider, daha kapıdan girer girmez annesine sorar:

"Çok acıktım anneciğim ya, yemek için neler yaptın?"

"Ooo. Saymakla bitmez oğlum."

"Süpersin anne ya. Ne var yemekte?"

"Pirinç pilavı..."



Çok soğuk bir kış günü padişah, tebdili kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına baş vezirini alıp yola çıkmış. Bir dere kenarında çalışan yaşlı bir adam görmüşler. Adam elindeki derileri suya sokup, döverek tabaklıyormuş. Padişah, ihtiyarı selamlamış:

"Selamünaleyküm ey pir'i fani..."

"Aleykümselam ey serdar'ı cihan..."

Padişah sormuş:

"Altılarda ne yaptın?"

"Altıya altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor..."

Padişah gene sormuş:

"Geceleri kalkmadın mı?"

"Kalktık... Lakin, ellere yaradı..."

Padişah gülmüş:

"Bir kaz göndersem yolar mısın?"

"Hem de ciyaklamadan..."

Padişahla baş vezir adamın yanından ayrıлып yola koyulmuşlar.

Padişah baş vezire dönmüş:

"Ne konuştuğumuzu anladın mı?"

"Hayır padişahım..."

Padişah sinirlenmiş.

"Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım."

Korkuya kapılan baş vezir, padişahı saraya bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor:

"Ne konuştunuz siz padişahla?"

Adam, baş veziri şöyle bir süzmüş:

"Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altın söyleyeyim."

Baş vezir, yüz altın vermiş:

"Sen padişahı, serdar'ı cihan, diye selamladın. Nereden anladın padişah olduğunu?"

"Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahı başkası giyemezdi."

Vezir kafasını kaşımış...

"Peki, altılara altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor ne demek?"

Adam, bu soruya cevap vermek için de bir yüz altın daha almış:

"Padişah, altı aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki, kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de, yalnızca altı ay yaz değil, altı ay da kış çalışmazsak, yemek bulamıyoruz dedim."

Vezir bir soru daha sormuş:

"Geceleri kalkmadın mı ne demek?" Adam bir yüz altın daha almış:

"Çocukların yok mu diye sordu. Var, ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar, dedim."

Vezir gene kafasını sallamış...

"Bir de kaz gönderirsem dedi, o ne demek..."

Yaşlı adam gülmüş:

"Onu da sen bul..."





Bir kadın arabasıyla yolda giderken karşı istikametten gelen sürücüsü bay olan araba ile çarpışır. İkisinin de arabası mahvolur ama şans eseri ikisi de hiç yara almadan kurtulur. Arabalarından zorla çıkarlar ve kadın adama bakıp:

"Çok ilginç! Sen erkeksin ben de kadın. Arabalarımız mahvoldu ama ikimize de hiçbir şey olmadı. Bu belki de tanışıp, dost olup, hayatımızın sonuna kadar huzur içinde birlikte yaşamamız için bir işarettir?"

Müthiş heyecanlanan adam şaşkınlıkla:

"Evet, galiba haklısınız."

"Bak, arabam hurdaya döndü ama bir şişe şarap sapasağlam. Bu kesin bir işaret. Bu şarabı içip şansımızı kutlamalıyız"

diye devam eden kadın, şarap şişesini adama uzatır. Adam şişeyi alır, açar ve yarısını içip kadına verir. Kadın hemen şişenin mantarını kapatıp adama geri uzatır. Bunun üstüne adam sorar: "Siz içmeyecek misiniz?"

Kadın cevap verir:

"Hayır, ben polisi bekleyeceğim!"



Adam ailesiyle birlikte arabasında tam bir köprüden geçecekken, gişelerde etrafı basın mensupları tarafından sarılır ve kendisine köprüden geçen bir milyoncu araba sahibi olduğu ve 1 milyon\$ kazandığı bildirilir. Biri heyecan ve merakla sorar:

"Ne yapacaksınız bu kadar parayla, sorabilir miyim?"

Adam biraz düşünür ve cevaplar:

"Herhalde önce gider kendime bir ehliyet alırım."

Yanında oturan karısı kocasının yaptığı gafın farkına varıp düzeltir:

"Siz ona bakmayın. O çok içti ve ne dediğini bilmiyor."

Arka koltukta oturan ve kalabalıktan telaşa kapılan yaşlı ve sağır adam lafa karışır:

"Ben biliyordum zaten bu çalıntı arabayla fazla uzağa gidemeyeceğimizi, söylemiştimde."

Etraftakiler ve bütün basın şaşkınlıkla söylenenleri dinlerken, bagajdan sesler gelir:

"Hey, oradakiler, niye durduk lan? Sınırı geçmedik mi daha?"



Bir ülkede, kendini beğenmiş, sevilmeyen kompleksli bir bakan, üzerinde kendi resmi olan pullar bastırılmış, bütün bakanlığa da bir yazı göndermiş; "Artık bütün yazışmaları yollarken, üzerinde benim resmim olan pulları kullanacaksınız" diye.

Bakan, bir süre sonra pullarının zarflara yapışmadığını görünce, küplere binip yardımcısını çağırmış:

"Ne bu kepezelik, ne bu rezalet. Pulların arkasına yapıştırıcı sürmediniz mi?"

"Sürdük efendim, sürdük de..."

"Eeee?"

"Çalışanlar pulun ön yüzüne tükürüyorlar efendim, arkasına değil..."



Mafya babası haraçlarını toplaması için yeni bir tetikçi bulur. Seçtiği adam sağır ve dilsizdir. Çünkü baba, bu tetikçi yakalanırsa polise fazla bir şey anlatması mümkün olamaz, diye düşünmüştür... Baba, bir gün ödemelerin geciktiğini fark eder ve tetikçiyi odasına aldırır, bir de işaret dilini bilen tercüman bulurlar. Tercüman işaretle sorar:

"Para nerde?"

Sağır dilsiz işaretle yanıt verir:

"Ne parası? Benim paradan maradan haberim yok. Neyden bahsettiğinizi anlamıyorum."

Tercüman, tercüme eder:

"Neyden bahsettiğinizi anlamıyormuş..."

Baba etrafındaki adamlarından birine göz eder, tetikçiye olmayan tüm işkenceleri yaptırtır, ama nafile, tetikçi paraların yerini söylemez.

Baba çok sinirlerin ve silahını koltuk altından çekip sağır dilsizin beynine dayar ve:

"Şimdi sor bakalım, para nerede?"

Tercüman işaretle tekrar sorar:

"Para nerede?"

Sağır dilsiz kan ter içinde işaretle yanıt verir:

"Şehir merkezindeki parkta, büyük heykelin olduğu kapıdan girince sağda 5. ağacın kovuğunda iki yüz bin dolar var."

Baba sabırsızlıkla ve öfkeyle gürler:

"Ne dedi?"

Tercüman gayet sakin yanıtlar:

"Dedi ki, hala neden bahsettiğinizi anlamıyormuş, ayrıca o tetiği çekmek de biraz sıkarmış, delikanlıysa çöksün de görelim.."



Hitler ve Stalin bir barda oturmaktadırlar. Bir adam içeri girer ve barmene;

"Bunlar Hitler ve Stalin değil mi."

Barmen

"Evet, onlar"

Sonra adam onlara doğru yürür ve sorar:

"Selam, ne yapıyorsunuz?"

Hitler cevaplar:

"3. Dünya Savaşı'nı planlıyoruz."

Adam sorar:

"Gerçekten mi? Neler olacak, ne planlıyorsunuz?"

Hitler:

"Bu sefer 14 milyon Yahudi'yi ve bir bisiklet tamircisini öldüreceğiz"

Adam sorar:

"Bir bisiklet tamircisi mi?!"

Hitler Stalin'e döner ve der ki:

"Gördün mü, sana kimsenin 14 milyon Yahudi'yi takmaya-
cağını söylemişim!"



Akıl hastanesinde bir gün, bir deli hasta bakıcıyı yanına çağırır.
"Bana çabuk 5 şişe kola getir."

Hasta bakıcı buna kızar ve hastaya beş tokat atar ve:

"Al işte kolaların, şimdi defol git."

Aradan zaman geçtikten sonra yine aynı hasta, bakıcıyı yine çağırır. Bu sefer hasta, hasta bakıcıyı tokatlar.

Bakıcı,

"Ne oluyor lan?"

Hasta cevap verir:

"Şişeleri getirdim abi."



Adamın biri lokantaya gitmiş. Garsonu çağırmış:

"Bana bir biftek getirir misin delikanlı."

Garson bir müddet sonra biftekle geri dönmüş. Adam bifteğe bir bakmış, yenecek gibi değil ama hiç bozuntuya vermeden konuşmuş:

"Bizim meslekte buna kaliteli mal derler delikanlı."

"Yaa? Kasap mısınız efendim?"

"Hayır. Kösele Tüccarıyım."



Hitler savaş sırasında bir esir kampında biri İngiliz, biri Fransız ve biri Yahudi, üç esir ile konuşuyormuş;

"Size birer soru soracağım, bilerseniz sizi serbest bırakacağım" Fransız'a sormuş;

"Titanik kaç yılında battı?"

Fransız cevap vermiş:

"1912" ve kurtulmuş.

İngiliz'e sormuş:

"Titanik'te kaç kişi öldü?"

İngiliz cevap vermiş:

"1050" ve o da kurtulmuş. Sıra Yahudi'ye gelmiş, Hitler sormuş:

"Sen söyle bakalım, Titanik'te ölenlerin isimleri nelerdi?"



Polis amiri, uzun süren bir takipten sonra yakaladıkları at hırsızına sorar:

"Söyle bakalım, bu kadar atı sahiplerinin ruhu bile doymadan çalmayı nasıl becerdin bakalım?"

Hırsız cevap verir:

"Söyleyemem efendim, meslek sırrıdır!"

"Ben söyletmesini bilirim ama sana!"

"Eee, o da sizin meslek sırrınızdır amirim, saygı duyarım!"



Baba ünlü bir sopranonun konserine, küçük oğluyla beraber gider. Konser başladıktan birkaç dakika sonra oğlu sorar:

"Baba... Baba..."

"Efendim oğlum?"

"Baba, o siyahlar giymiş adam, elindeki sopayla neden o şişman kadını korkutuyor?"

"Korkutmuyor oğlum, sadece yönetiyor..."

"Eee, o zaman kadın niye öyle avaz avaz bağırıyor?"



Adamın biri hırsızlık yaparken yakalanır ve mahkemeye çıkarılır. Hâkim, hükmünü açıklar:

"Sanığın, televizyon çalmak suçundan iki yıl hapsine karar verilmiştir..."

"Bunun üzerine suçlu mırıldanmaya başlar:

"Tahmin etmiştim... Biliyordum..."

Bunu duyan hakim, sanığa döner ve sorar:

"Neymiş tahmin ettiğin?"

"Televizyonun üstünde, "İKİ YIL GARANTİ" yazıyordu..."



Bir yemekte ünlü bir ressam ile ünlü bir politikacı bir araya gelmişler. Politikacı;

"Duyduğuma göre boş zamanlarınızda resim yapıyormuşsunuz"
Ressam cevap vermiş;

"Hayır efendim, boş zamanlarımda politika yapıyorum!"



Doktor akıl hastasıyla terapi yapmaktadır; sorar:

"Bir kulağını kesersek ne olur?"

"Canım acır, hem de çok!"

"Peki iki kulağını kesersek?"

"Aaa... O zaman iyi göremem!"

"O nedenmiş?"

"Manyak mısınız doktor bey, iki kulağımı da keserseniz, gözlüklerim düşer!"



Karakolda komiserin karşısına getirilen hırsıza komiser sorar:

"Evladım, senin suçun neydi?"

"Hızlı koşmamak komiserim!"



Hayvanat bahçesi görevlisi, tek maymunları da ölünce amirlerine şöyle bir telgraf çeker:

"Efendim, maymunumuz öldü, yerine yenisini koyabilmek için sizin gelmenizi bekleyeceğiz..."



Sovyetler Birliği'nde KGB'ye bir ihbar geliyor:

"Komşum Moiz bir haindir. Devletten elmaslarını saklamak için onu odunluktaki odunların içlerine gizledi."

KGB anında baskın düzenliyor, bütün odunları kırıyor, ama ihbar yanlış, bir tek elmas bulamıyorlar. Moiz'in gözünü korkutup gidiyorlar. Gece geç vakit, Moiz'in telefonu çalıyor:

"Moiz? Ben Salamon. KGB baskın yaptı mı?"

"Evet." "Kışlık odunlarını kırdı mı?"

"Evet."

"Tamam. O zaman ihbar sırası sende. Ön bahçenin çapalanması gerekiyor..."



Ufaklık, ablasını gecenin bir yarısı uyandırır:

"Ablacım, ya bende bir griplik var bugünlerde. Ne zaman tuvaletin kapısını açsam, ışığı kendi kendine yanyor. Sence doğaüstü güçlerim mi var?"

O sırada annelerinin sesini duyarlar:

"Sinaaaan! Allah cezanı vermesin, yine mi buzdolabının içine işedin!"



Kovboyun biri bara hızla girer ve silahını havaya ateşleyerek bağırır:

"Biri atımı siyaha boyamış. Kimse ortaya çıksın bakalım!"

Barın köşesinden, iriyarı bir kovboy, eli belindeki silahın üzerinde ortaya çıkar:

"Ben boyadım lan. N'olmuş?"

Sert kovboy bozuntuya vermeden devam eder:

"Şeeyy, ikinci kat boyayı ne zaman çekeceksin diyecektim. Acelem var da biraz..."



Adamın arabasından birkaç kere teybi çalınmış. Bakmış çare yok, arabasının üzerine bir levha koymaya başlamış:

"Kardeşim bu arabada teyp yok, boşuna uğraşmayın..."

Yine bir sabah arabasına binmek üzere geldiğinde, arabanın yerinde bir not bulmuş:

"Sorun değil abiciğim, biz taktırız!"



Adam kızıyla konuşur:

"Kızım bak yaşım ilerledi. Dün de Osman geldi seni istedi ben-den. Ben de uygun buldum, seni Osman'la evlendirelim ha. Ne dersin?"

"Ama baba, ben annemi bırakıp da gidemem ki?"

"Onu da götürürsün kızım, onu da götürürsün..."



Adam kereste tüccarıdır. Ağaç kesmek için 100 erkek işçi ve yemek yapmak için 2 kadın işe alır. Çalışma alanından ayrılmadan önce ustabaşına son direktiflerini verir:

"Bana her hafta bir rapor verirsin. Ama öyle laf kalabalığı olmasın, sayıları ve istatistikleri gönder yeter."

2. haftanın sonunda gelen raporda:

"Erkek işçilerin %2'si ile kadın çalışanların %100'ü evlenip işi bıraktılar."



Hâkim usul gereği kadın tanığa medeni halini sorar, kadın sadece derin bir iç geçirir.

Hakim;

"Yaz kızım, bekâr"

Aynı şekilde erkek tanığın da medeni hali sorulur, o da derin derin iç çeker, hâkim:

"Yaz kızım, evli..."



Otobüs şoförü ile orta yaşlı kadın tartışırlar,

"Benim gençliğimde otobüs şoförleri saygılıydı, terbiyesiz adam"

Şoför de özellikle kadının damarına basar:

"Siz gençken otobüs icat edilmiş miydi ki hanfendi!"



Askerin biri bir bakışta herkesin boyunun ölçüsünü tam olarak doğru söylüyormuş ve arkadaşları buna çok şaşırıyormuş. Bir gün bu durumu komutana anlatmışlar. Komutan inanmamış ve bölüğün önünde eri yanına çağırtmış...

"Söyle bakalım benim boyumun ölçüsü kaç?"

Asker aşağıdan yukarıya komutanı süzmüş ve:

"1.75 efendim"

Komutan:

"Doğru... Hayret, nasıl bildin?"

Asker;

"Bilirim efendim mesleğim, ben kereste uzmanıyım..."



Arkadaşını ziyarete giden adam, evde arkadaşının eşini göremez:

"Hayırdır, eşin nerede?"

"Zayıflamak için ata biniyor."

"Ne güzel. Peki nasıl gidiyor, eşiniz zayıfladı mı bari?"

"Eşimin kilosunda şimdiye kadar bir değişiklik olmadı, ama at sekiz kilo zayıfladı."



Orhan okuldan eve çok mutlu bir halde gelir.

Annesi sorar;

"Okulda ne yaptınız bugün?"

"Patlayıcı madde imal ettik."

"Peki yarın ne yapacaksınız okulda?"

"Hangi okulda?"



İki general bir kafede oturup konuşuyorlarmış. İçkinin de etkisiyle generalin biri;

"Benim bir erim var çok salak.

Diğeriyse;

"Hayır, benim bir erim var o daha da salaktır."

Tartışma çok büyümeden kimin askerinin daha salak olduğunu anlamak için karar vermişler. İlk general askerini yanına çağırıp;

"Oğlum, git bana şu 5000 lirayla bir Mercedes al gel."

İkinci general de askerini çağırıp

"Git bak ben ordu evinde miyim?"

İki asker yolda karşılaşmışlar.

İlki: "Ya benim general çok salak. Bugünün pazar olduğunu bildiği halde beni araba aldırılmaya gönderdi"

İkincisi atılmış;

- "Benim general daha salak. Yanında telefon dururken, beni ordu evine gönderiyor iyi mi!"



Öğretmen dilbilgisinden bahsediyorken, fiil çekimi yapmış,

"Bağırmadım, bağırmadın, bağırmadı" derseni, bu ne olur?"

Bir süre kimseden ses çıkmamış, sonra bir çocuk ayağa kalkmış:

"Önemli bir durum yoktur hocam, zaten kimse de bağırمامıştır."



Dilenci, yoldan geçen zengin görünümlü bir adama;

"Lütfen bir sadaka."

Adam kızarak dilenciye;

"Ben yolda dilenenlere sadaka vermem."

"Niye kızılıyorsun ki be adam, vermezsen verme. Senin vereceğin üç kuruş için gidip yazıhane mi açalım yanı!"



Tatile çıkan Salomon, iş ortağını arar;

- İsler nasıl?

- Hersey gayet iyi, ancak sana kötü haberlerim vardır.

- Ne oldii?

- Soyulduk.

- Sağmalama Mison, aldıklarını hemen yerine koy...



Sauna'ya giden bir grup genç erkek, soğuk havuzda dinlenirken bir cep telefonu çalar. Bir adam telefonu açar. Ortam çok gürültülüdür; telefonun öbür ucundaki kadın sesini zorlukla duyar;

"Sevgilim. Demet'le dışarıdayım. Biraz önce çok güzel bir kürk gördüm. 450 milyon liracık. Senin kredi kartından alabilir miyim? N'ooooolur, alabilir miyiiiiiiimmm?"

"Tabi canım çok beğendiysen al."

"Ah sevgilimmm! Çok şekersin. Bişeycik daha var ama kızmayacaksın, değil mi?"

"Hayır, hayır kızmam, neymiş o?"

"Kuyumcuda bir tane tek taş pırlanta yüzük gördüm. Çok güzeldi sevgilim. Bütün arkadaşlarımda var. Senin kredili kart hesabından alabilir miyim? 750 milyon liracık. Gelecek ay ikramiye alacaksın ya, o zaman ödersin. N'oooooluuuurrrr. Alabilir miyim?"

"Peki, al canım."

"Sevgilim benim. Bi taneem. Çok iyisin. Canıuum, bi şey daha var. Ama kızarsın diye korkuyorum..."

"Kızmam, kızmam söyle bakiyim."

"Son kazadan sonra arabamdan iyice soğudum. Galeride bi tane spor araba gördüm sevgilim. Çok güzeldiiii... 59 milyara bırakacak. Senin adına bankadan bi kredi açtırsak diyorum sevgilim. Nuran'ın kardeşi bankada şube müdürü... Kefil-belge-

imza falan istemiyor, sen tamam dersen hemen yapacak işlemleri. Sen sonra gelir imzalanacak yerleri imzalarsın... N'oolurrrr sevgilim, seni çok seviyorum, lütfeeeeen"

"Peki, peki. Tamam, olur. Al bakalım."

"Tatlı sevgilim benim. Canım sevgilim. Seni çoook seviyorum. Hadi bay, akşama görüşürüz."

Genç adam telefonu kapatır ve arkadaşlarına sorar:

"Bu telefon kimindi yahu?..."



Tur otobüsü şoförünün omzuna dokunulunca hafifçe başını çevirmiş, yaşlı bir kadın elinde bir avuç badem uzatmakta, teşekkür ederek almış bademleri ve yemiş...

15 dakika sonra yaşlı kadın tekrar şoförün omzuna dokunup bir avuç daha badem vermiş ve bu ikramı 4 kere daha yapınca;

"Zahmet ediyorsunuz efendim... Hep bana yedirdiniz... Biraz da kendiniz yesenize..."

Çiğneyemiyorum evladım, dişlerim yok..."

"Niye satın alıyorsunuz o zaman bu bademleri?"

"Evladım onlar badem değil, çikolatalı badem. ben sadece üzerindeki çikolatayı emmesini seviyorum!"



Psikiyatristin ofisinde hasta sormuş,

"Bana yardım eder misiniz Doktor, 35 yaşındayım ve hala yatağımı ıslatıyorum!"

Doktor gayet anlayışlı bir şekilde;

"Sıkılmayın, gelişmemiş benlik isyanı. Sorumlulukları kabul-
lenememe durumundan kaynaklanıyor. Yatağınızı ıslatmamanızı
iki yolla önleyebiliriz. Birinci yol psikanaliz, haftada beş terapi,
saati 75 milyon!"

"Peki ikinci yol??"

"Lastik don! Çifti dört milyon."



İki sarışın yolda yürüyorlarmış, sarışınlardan birisi yürürken
yolda ayna görmüş ve eğilmiş almış. Aynaya bakmış:

"Ben bu yüzü bir yerden tanıyorum."

Diğer sarışın

"Ver bir de ben bakayım."

Aynaya bakıp:

"Aaa tabii ki tanırsın şapşal, resimdeki benim zaten."



Aslanın birinin canı çok sıkılmış, şöyle bir ormanı gezeyim tebamla biraz eğleneyim demiş. Ormanda gezerken bir devekuşu görmüş, yakalamış devekuşunu boynundan, öteki pençesiyle de "Şak, Şak, Şak" diye üç tokat atmış hayvana,

"Söyle bakalım, kim bu ormanın kralı?"

Devekuşu ürkekçe;

"Senden başka kim olabilir ki, sensin aslan abi."

"Tabiki benim."

Aslan, "Şak, Şak, Şak" diye üç tokat daha atıp fırlatmış hayvanı. Derken aslanın karşısına bir kurt çıkmış, tutmuş kurdu boynundan;

"Şak, Şak, Şak" diye atmış tokadı ve:

"Sen söyle bakalım kim lan bu ormanın kralı?"

Kurt da korkarak ve yalaka bir şekilde;

"Başkalarını bilmem ama biz seni gördük seni biliriz abi, sensin aslan abim"

Aslan da "tabi benim lan"

Ve "Şak, Şak, Şak" diye üç tokat daha atmış, fırlatmış bir kenara. Derken bu defa aslanın karşısına bir fil çıkmış, tam korkarak kenardan sıyrılacağı sırada kurtla devekuşu gelip;

"Sen bu ormanın kralı değil misin aslan abi? Koş yakala şu hayvanı, var mı sana yanlış!"

Bu gazı yiyen aslan koşmuş tutmuş fili "Şak, Şak, Şak" diye patlatmış tokadı ve hemen sormuş;

"Söyle bakalım; kim bu ormanın kralı?"

Filin kafası bir atmış, tutmuş hortumuyla aslanı; "Pat, Pat, Pat" diye üç kere yere çarptırıp fırlatmış atmış.

Aslan yerden kan revan içinde, zorlukla kalkıp elleriyle üstünü silkerken, file dönmüş ve şöyle demiş;

"Beğendin mi yaptığını şimdi, bilmemek ayıp değil ki, bilmiyorsan bilmiyorum de kardeşim, tövbe, tövbeeee."



Baskilli adamın biri meyhanede devamlı içiyormuş. Arkadaşı yanına gelip bir sorun olup olmadığını sormuş.

"Sorma, kaynanam benimle bir hafta boyunca konuşmayacağına yemin etti..."

"Oğlum ne üzülüyorsun o zaman, sevinsene?"

"İyi de... Bugün bir haftanın son günü..."



Türkçe dersinde öğretmen sorar:

"Ben güzelim, dediğim zaman bu hangi zaman formundadır?"

"Geçmiş zaman öğretmenim."



Adamın biri arabasıyla şehirler arası yolda seyahat ederken trafik polisi durdurur;

"İyi günler beyefendi, ehliyet ruhsat lütfen"

Adam:

"Buyrun"

Trafik polisi bakar:

"Yangın söndürücünüz var mı?"

"Var"

"İlkyardım çantası?"

"Var"

"Zincir?"

Adam gösterir.

"Takoz?"

"Var."

"Çekme halatı."

"Var."

Polis dayanamaz:

"Çiftetelli kaseti de var mı lan?"

Adam güler;

"O da var" ve kaseti gösterir.

Polis:

"Tak o zaman teybe."

Adam takar, polis oynamaya başlar.

Adam gülerek:

"Memur bey, napıyorsunuz?"

Polis adama döner:

"Eşşek değilsin ya, bi yirmilik takarsın artık!"



Bardaki taburede oturan kör adamın biri barmene

"Hey! Bir sarışın fıkrası duymak ister misin?"

Barmen fısıltı ile;

"Fıkrayı anlatmadan önce bilmen gereken bir şey var. Barmen sarışın, fedai sarışın, ben de 1.85 boyunda, 190 kg ağırlığında karatede kara kuşaklı bir sarışınım. Bununla birlikte yanımda oturan adam 2.12 boyunda, 115 kilo ağırlığında sarışın bir halterci. Senin sağındaki arkadaş ise 2.25 boyunda, 120 kg ağırlığında sarışın bir güreşçi. Bunu ciddi olarak düşün bayım. Hala bu fıkrayı anlatmak istiyor musun?"

Kör adam:

"Hayır, en az beş kez açıklamak zorunda kalırım."



Üç üniversite öğrencisi, sabahleyin uyanamayarak matematik finalini kaçırlar. Sınav ertesinde hocalarına gidip, bahane olarak da zar zor bindikleri arabanın lastiğinin patladığı için sınavı kaçırdıklarına ikna ederler.

Hoca, yalvarmalarına dayanamayarak, bu üç arkadaşta, sınavı üç gün sonra yapacağını söyler. Sınav günü geldiğinde, matematik hocası üç öğrenciyi ayrı ayrı sınıflarda oturtur. Finali geçmek

için de en az 50 almak lazımdır, sınavda da 5 soru vardır. Sayfanın önündeki 4 matematik sorusu basit sorulardır ve her biri 10 puanlıktır.

Kağıdın arkasındaki soru ise 60 puanlıktır ve de soru aynen şöyledir:

"Hangi lastik patladı???"



Biri 90 yaşında biri 94 yaşında karıkoca, boşanmak için hakimin karşısına çıkmış.

Hakim üzölmüş;

"Yapmayın ya, yetmiş yıllık evlisiniz, niye boşanacaksınız?"

"Yok, hâkim bey, biz çoktan boşanmaya karar verdik de çocuklar etkilenmesin diye, ölmelerini bekledik."



Bir kayınvalidenin üç damadı varmış. Birlikte tatile denize gitmişler. Kayınvalide "bakayım damatlarım beni ne kadar seviyor" deyip atlamış denize ve boğulma taklidi yapmaya başlamış.

"Büyük damadım boğuluyorum ne olur kurtar beni."

Büyük damatta hemen kurtarmış. Ertesi sabah büyük damadın kapısında bir reno laguna, üzerinde de bir not "Sevgili damadım hayatımı kurtardın. Kayınvaliden."

Ertesi gün ortanca damadı denemiş aynı şekilde o da hayatını kurtarmış onun da kapısında bir reno safrane ve üzerinde bi not: "Sevgili damadım hayatımı kurtardın. Kayınvaliden."

Sıra küçük damadı denemeye gelmiş. Ertesi gün yine denize girmiş. "Damadım boğuluyorum ne olur kurtar beni."

Küçük damat "Çok umurumdaydı, cehenneme kadar yolun var, boğulursan boğul demiş. Kadın da oracıkta boğulup ölmüş. Ertesi gün küçük damadın kapısının önünde bir Ferrari, üzerinde de bi not "Sevgili damadım hayatımı kurtardın. Kayınpederin."



Ehliyet kursunda hoca sorar:

"Yolda gidiyorsunuz, önünüzdeki sürücü sol kolunu camdan çıkarırsa, bunun anlamı nedir?"

Sarışın atlar:

"Sol pencere açıktır!"





Temel ile İlyas karşılıklı oturmuşlar sohbet ediyorlarmış. Konuşma sırasında iş kimin daha zeki olduğuna gelip dayanmış birbirlerine bilmece sormaya karar vermiş. İlk bilmeceyi İlyas sormuş:

"Sarıdır, kafestedir, öter... Pu nedir, pill bakayrum..."

Temel;

"Kanaryadır."

Fakat İlyas hayır anlamında kafasını sallamış. Temel, bütün kuşların adını saymış. Fakat her seferinde İlyas hayır deyince pes etmek zorunda kalmış. İlyas büyük bir sevinç içinde,

"Haçan insan hamsiyu pilmez mu?"

Temel hemen atılır.

"Hamsi saru değuldur ki?"

"Boyamışumdur..."

"Kafeste midur?"

"Koymışumdur..."

Temel şaşırır:

"Peku öter mu hamsi?"

"O da aldatmacasıdır işin daa!..."



Genç nişanlılar konuşurlarken, sarışın kız nişanlısına:

"Ben en fazla dört çocuk istiyorum."

"Neden özellikle dört hayatım?"

"Geçen bir dergide okudum, her 5 bebekten biri Çinli doğuyormuş, Çinli çocuğumuz olsun istemiyorum..."



Dünyanın en ünlü kalp doktoru De Bakey'in arabası bozulmuş, arabasını tamire götürmüştü. Tamirci arabasının kaputunu açmış ve De Bakey'e dönerek:

"Size bir şey soracağım neredeyse ben ve siz aynı işleri yapıyoruz. Mesela ben şimdi itina ile kaputu açacağım bir bakışta problemin nerde olduğunu anlayacağım, kapakçıkları temizleyeceğim, gerekirse kabloları, motor yağını değiştireceğim, hatta çok gerekli ise motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım! Söylesenize nasıl oluyor da siz milyon dolarlar kazanıyorsunuz ama ben meteliğe kurşun atıyorum?"

Bunun üzerine De Bakey tamircinin kulağına eğilmiş ve şöyle demiş:

"Bunların hepsini sıkıysa, motor çalışırken yapmayı deneseneze!!!"



Serçenin biri dalgın dalgın uçuyormuş. Birden yolun üstünde uçtuğunu, ve karşıdan da motorsikletli bir adam geldiğini fark etmiş.

Her ikisi de çarpışmayı engellemek için ellerinden geleni yapmışlar ama nafile...

Serçe "Çottaannk" diye kaska çarpıp düşmüş.

Motorcu hemen atlamış motordan, koşmuş serçenin yanına.

Serçe baygın yatıyormuş, almış getirmiş eve.

Baygın serçeyi kafesin içine güzelce yerleştirmiş...

Yanına da biraz su, biraz ekmek koymuş, gitmiş yatmış...

Serçe bir müddet sonra ayılmaya başlamış.

Daha tam seçememiş ortalığı, hafif bulanıklık. Bakmış parmaklık, ekmek, su var bulunduğu yerde.

Birden dank etmiş vaziyeti:

"Motorcuyu öldürmüştüz beaaa ...!!!!!!"



Polis, Diyarbakır'da bir öğrenci evini basmış, bir sürü kitap toplamış, öğrenciler bir köşede sinmiş oturuyor, ama öyle pek de tehlikeli bir şey yok bulunanlar arasında.

Öğrencileri asıl endişelendiren, arkalarındaki duvarda asılı Karl Marx resmi.

Bir ara, polislerden biri sormuş:

"Ula bu kimin resmidir?"

Hah, demiş çocuk içinden, şimdi ...ıçtık...

"Dedemin resmi abi..."

Polis sinirle dişlerini sıkmış, öğrencinin ensesine bir tokat atmış:

"Ula utanmisan, a pezev..., bele nur yüzlü, bele ak sakallı bir deden vardır, kakmışsan komonistlik yapisen.."



Aslan yerde uzanmış keyif çatarken, kaplumbağanın koşarak yanından geçtiğini görmüş. Şaşırان aslan koşup kaplumbağaya ne olduğunu sormuş;

"Kaplumbağa kardeş, ne bu telaşın ormanda yangın mı çıktı yoksa."

Kaplumbağa;

"Hayır ormana maliyeciler gelmiş."

Aslan:

"E gelmişse ne olmuş."

Kaplumbağa:

"Olur mu bende ev, hanımda ev, çocukta ev nasıl hesap verecem, o yüzden kaçıyorum."

Aslanda düşünüp o da hızlan kaçmaya başlamış. Tam maymunun yanından geçerken maymun aslanı durdurmuş;

"Ya neler oluyor herkeste bir telaş."

Aslan:

"Ormana maliyeciler gelmiş bende kürk, karıda kürk, çocukta kürk, nasıl hesap veririm."

Maymun da koşmaya kaçmaya başlamış. Karısına koşup;

"Hanım kalk gidiyoruz."

Karısı;

"Ne oldu ne bu telaş?"

Maymun:

"Ormana maliyeciler gelmiş kaçalım."

Karısı:

"Otur lan oturduğun yerde. Ne için kaçacaktınız. Benim kışıkta, senin kışıkta, çocuğunki desen aynı. Neyin hesabını vericen artist?"



İngilizce dersinde öğretmeni Baskilli öğrenciye sorar:

"Oğlum, sana Türkçe bir cümle vereceğim, sen bunu İngilizceye çevireceksin. Çevireceğin cümle:

"Çocuk, koştu koştu, denize düştü, boğuldu..."

Baskilli öğrenci hemen cevap verir :

- The boy tıkdık, tıkdık, culup, glu, glu...



Yavru tavşan yeni dünyaya gelmiş ve ormanı tanımak için gezmeye başlamış. Her gördüğü canlıya:

"Ben tavşanım sen kimsin sana neden ... diyorlar"

diye soruyormuş. Böylece herkesle tanışmaya çalışıyormuş. Canlılardan köpek, kurt, at, eşek, kuş, deve, ayı, tilki vs. Canlılarla tanıştıktan sonra karşısına bir canlı daha çıkmış,

"Merhaba ben tavşanım sen kimsin?"

"Ben katırım."

"Sana niye katır diyorlar?"

"Benim babam at, annem eşek, ikisi beraber olunca ben dünyaya gelmişim, bana da katır diyorlar."

Tavşan yine yola koyulmuş, yine birine rastlamış;

"Merhaba ben tavşanım sen kimsin?"

"Ben kurt köpeğiyim"

"Sana neden kurt köpeği diyorlar?"

"Benim babam kurt annem köpek, ikisi beraber olunca ben dünyaya geldiğimden dolayı, bana da kurt köpeği diyorlar."

Tavşan yine yola koyulmuş yine bir canlıyla karşılaşmış;

"Merhaba ben tavşanım sen kimsin?"

"Ben deve kuşuyum."

Yavru tavşan düşünmüş ve şaşkınlıkla;

"Yooook artık yani!"



Edebiyat öğretmeni , kompozisyon yazılısı için tek soru sormuş;
"Risk nedir?"

Sonuçlar açıklandığında sınıftan sadece bir kişi yüz üzerinden yüz almış.

Öğrencinin boş olarak verdiği kâğıdında sadece iki kelime yazıyormuş;

"İşte risk budur."



Adamın biri otomobiliyle şehirler arası yolda gidiyormuş yol kenarında bir köylünün otostop yaptığını görmüş, yanında bir inek olan köylü geçen araçlara durmaları için el ediyormuş.

Durumu merak eden adam köylünün yanında durmuş;

"Hayırdır hemşerim, ne tarafa gideceksin?"

"İlerdeki kasabaya kadar beyim."

"İyi ama bu inek ne olacak?"

"O önemli değil beyim arka tampona bağlarız o gelir."

Bu duruma pek akli yatmayan adam köylünün durumuna acıyarak onu arabaya almış.

İneği ise köylünün dediği gibi arka tampona bağlamışlar.

Araba yavaş yavaş ilerlemiş. Adamın hızlanmaya çekindiğini anlayan köylü;

"Sen yürü beyim merak etme, o gelir."

Bunun üzerine adam hızlanmaya başlamış. 20,30,40 bakmış inek gerçekten geliyor.

Adam şaşırmış, 50, 60, 70 bakmış hala geliyor ve inek de hiçbir yorgunluk belirtisi yok.

Artık şaşkınlığı iyice artmış ve sinirlenmeye de başlamış.

Öyle ya sonuçta bir inek ne kadar hızlı koşabilir ki.

Derken adam iyice hızlanmış.

Kilometre bakmış, 120.

Dikiz aynasından ineğe bakmış ve gülümseyerek köylüye dönmüş;

Senin inek yoruldu herhalde baksana dili dışarıda.

Ne tarafa çıkarmış dilini.

Adam tekrar ineğe bakmış;

"Sol tarafa."

Bunun üzerine köylü kendinden emin bir tavırla;

"O yorgunluktan değil beyim, seni sollayacak da sinyal veriyor."



Hangi ülkenin istihbaratının, daha iyi çalıştığını belirlemek için bir yarışma düzenlenir.

Yarışmaya Rusya dan KGB, Amerikandan CAI, İsrail'den MOSSAD, Türkiye'den de MİT katılır.

Yarışmanın konusu, Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında dolaşp, en kısa sürede bir gergedan tutup getiren, galip gelecektir.

Jüri yarışmanın yapılacağı ormanın girişine masaları dizer ve otururlar. İlk önce MOSSAD yarışmaya başlar. Dalarlar ormana, on beş dakika sonra bir gergedan tutup getirirler. Alkış kıyamet kopar.

Arkasından hemen KGB dalar ormana; onlar da on dakika sonra gergedanı sürükleye sürükleye getirirler jürinin önüne. Onlar da büyük alkış alırlar.

Sıra CAI gelmiştir, onlar da dalar ormana yedi dakika sonra gergedanı tutup getirirler.

Sıra MİT'e gelmiştir, onlar da ormana girer tam iki dakika sonra perişan bir vaziyette, bir atla dönerler.

Atı jürünün önüne getirirler. Jüri şaşkın vaziyette ata bakmaktadır.

Ağzı gözü yamulmuş at jürinin önüne eğilir;
"Abi şerefsiz evladiyım ki, ben gergedanım!"



Bir akşam aslan ile boğa bara gitmişler, bir iki tek attıktan sonra aslan saatine bakmış ve müsaade istemiş. Boğa bununla dalga geçmiş:

"Güya, koskoca aslansın, ormanlar kralısın. Saat daha sekiz. Hiç yakışır mı sana kılıbıklık..."

Aslan kükremiş:

"Eee beni evde bir aslan bekliyor oğlum, seninki gibi bir inek değil..."



Baskil'de bulunan bir işyerine bilgisayar ve stok programı satılır. Teknik servis elemanı bilgisayarı işyerine kurduktan sonra stok programının kullanımı ile ilgili bilgi verir ve ayrılır.

Aradan bir iki saat geçer, işyerinden telefon:

"Kardeşim sizin anlattığınız kimi yapım feगत program düzgün çalışmii."

Teknik servis elemanı sorar:

"Nasıl yapıyorsunuz?"

"Senin anlattığın kimi."

"Hata ne?"

"Yazdığım bilgiler kaydetmeme rağmen saklanmii."

"İşlem basamaklarını tek tek anlatır mısınız?"

"Tamam" diyor ve başlıyor anlatmaya...

"bağ şimdi begim, programı açım. Malın adı bölümüne adını, adedi bölümüne adedini, birim fiyatını vb. yazım. Hepsini yazdıktan sonra senin anlattığın kimi kayıt bölümüne basım. Ekranı bir yazı gelii:

Kaydetmek ister misiniz?

E / H

yazısı çıđı. Ben de diyim Hee..."



Şoför çarptığı yayayı teselli eder:

"Şansınız varmış bayım, size çarptığım yer tam sağlık ocağının karşısı."

Yerdeki inleyerek cevaplar:

"Ama oranın doktoru benim."



Karınca yaz boyunca çalışırken Ağustos böceği saz çalmış. Tabi kış gelmiş, karınca sıcacık evinde afiyet içinde yaşıyorken bir gün kapısı çalmış. Bakmış Ağustos böceği. Açmış kapıyı;

"Tamam anlaşıldı, yaz boyunca saz çaldın şimdi aç kaldın ve benden yemek istemeye geldin. Oğlum aklını başına toptasaydın, saz çalacağına biraz çalışmış olsaydın böyle aç kalmazdın değil mi?"

Ağustos böceği;

"Yoo yanlış anladın aga. Biz yaz boyunca saz çalınca ayıptır söylemesi biraz para yaptık. Hatta meşhur da oldum. Şimdi de biraz kafa dinlemek için Avrupa'ya tatile çıkıyorum. Belki oralardan istediğin bir şeyler vardır, diye sormaya geldim."

Karınca bir bakmış Ağustos böceğinin hiç öyle aç bir hali yok.

Üzerinde bir kürk var, arkada da kocaman bir limuzin, önünde şoförü ile onu bekliyor.

"Yok, bir şey istemiyorum. Ama Fransa'ya uğrayacaksın değil mi?"

Ağustos böceği;

"Evet."

"İyi o zaman, Paris'e gidince orada La Fontaine diye bir lavuk var.

Onun yüzüne benim için bir tükürür müsün?"



Avukat adli tabibi sorguya çeker gibi konuşur:

"Ölüm evrakını imzalamadan önce adamın nabzına bakmış mıydınız?"

"Hayır."

"Kalbini dinlemiş miydiniz ?"

"Hayır."

"Nefes alıp almadığını kontrol etmiş miydiniz?"

"Hayır."

"Öyleyse, ölüm evrakını imzalamadan önce adamın ölü olduğundan emin olmak için gereken hiç bir işlemi yapmadınız, değil mi?"

Tabibin sabrı taşar:

"Pekala, şöyle söyleyeyim: Adamın beyni masamdaydı, fakat bütün bildiğim, onun bir yerlerde hala hukuk tahsili yapıyor olabileceğidir."



Savcı, morgdaki üç cesedi incelemek üzere gelmişti.

Birinci ceset sırtıyordu. Savcı morg görevlisine nedenini sordu.

"Milli piyangoda büyük ikramiyeyi kazanmış,sevincine dayanamadığı için, kalp krizi geçirip ölmüş."

İkinci ceset de sırtıyordu.

"Bu neden sırtıyor?"

"Bunun da oğlu doğmuş, sevinçten kalbine yenik düşmüş."

Üçüncü ceset Baskillinin kömür halindeki cesediydi. O da sırtıyordu.

"Bu neden oldu?"

"Efendim, buna yıldırım çarpmış."

"Peki neden sırtıyormuş?"

"Fotoğrafını çekiyorlar sanmış."





Genç kadın bakkala girmiş;

"Ekmek var mı?"

"Özür dilerim... Yok!"

"Yoğurt var mı?"

"Maalesef o da yok."

"Çikolata? Bisküvi?"

"Kusura bakmayın."

"Deterjan? Tuvalet kağıdı?"

"Hayır..."

"İyi de kardeşim hiçbir şey yoksa, niye kapatmıyorsunuz ki bu dükkanı."

"Haklısınız ama anahtar da yok!"



Hasta cim bomlu hasta olur, ölüm döşeğine düşer.

Her zaman maçlara gittiği fanatik arkadaşları ziyaretine gelirler.

Son defa görelim derler ve sorarlar;

"Allah'ın takdiri, elden bir şey gelmez ama bir son istediğin varsa bari onu yerine getirelim."

"O zaman beni Fener'e üye yapın!"

Herkes şaşkınlıkla birbirine bakar:

"Yaav sen doğuştan Gassaraylı değil misin? Ne yapıyorsun sen?"

Hasta cimboamlunun birden yüzü güler:

"Üleem, bir cimboamlu öleceğine bir Fenerli ölsün be!"



Sarhoşun biri sabaha karşı zil-zurna evine dönmüş kapının önünde gürültülü bir şekilde kapıyı açmaya çalışmış.

Gürültüye uyanan karısı camdan başını çıkartıp bağırır:

"Al uslanmaz herif! Al anahtar atıyorum, gürültü etme de gir içeri kahrolası!"

Sarhoş:

"Karıcığım, bende anahtar var, sen bana bi anahtar deliği gönder!"



Çocuk babasına sorar:

"Baba hayvanlar her ay kürk değiştirir dimi?"

Baba;

"Evet oğlum, ama bunu sakın annene söyleme.



Matematik öğretmeni yazılı yapmış kağıtları toplamış ertesi gün Mehmet'e;

"Sen Ali'den kopya çektiğin için direk sıfır aldın."

Bunu duyan Mehmet'in babası, okula gelip hocaya sormuş;

"Hocam siz benim oğlumun kopya çektiğini nereden biliyorsunuz?"

Hoca da:

"Ali 7. soruya bilmiyorum diye cevap vermiş. Mehmet de 7. sorusuna Ali bilmiyorsa ben de bilmiyorum yazmış."





Adamın biri kumsalda yürürken ayağı eski bir lambaya takılmış, adam lambayı kumların içinden çıkarmış.

"Belki cin çıkar" deyip ovalamış lambayı, harbi harbi cin çıkmış. adam çok şaşırılmış, cin başlamış konuşmaya;

"Tamam, tamam. Beni lambadan kurtardın. Bu ay içinde beşinci çıkarılışım ve bu isten de sıkılmaya başladım artık, üstelik çok yorgunum bu yüzden üç dileği unut. Sadece bir dilek hakkın var, ona göre."

Adam oturmuş ve bir süre düşünmüş ve "Her zaman Hawaii'ye gitmek istedim ama uçaktan korkarım ve deniz beni çok tutar. Benim için Hawaii'ye özel bir köprü yap böylece istediğimde arabayla oraya gidip gelebileyim" demiş.

Cin gülmüş ve;

"Bu imkansız. Bu işin lojistiğini düşün! Köprünün ayakları nasıl Pasifik'in dibine ulaşabilir? Ne kadar beton gerektiğini, ne kadar çelik gerektiğini düşün. Hayır hayır bu hem çok külfetli ve hem de çok zaman alır, sen başka bir dilek düşün."

Adam; "Tamam" demiş ve gerçekten güzel bir dilek düşünmeye başlamış. En sonunda;

"Dört kere evlendim ve boşandım. Bütün karılarım her zaman duyarsız olduğumu ve onlarla ilgilenmediğini söylediler. Bu yüzden, kadınları anlayabilmeyi diliyorum. Nasıl hissettiklerini ve neden ağladıklarını, bir şey söylemedikleri zaman gerçekten ne istediklerini, onları nasıl gerçekten mutlu edebileceğimi bilmek istiyorum. Kısacası bunca tecrübeme rağmen kadınları ben anlayamadım, sen bana onları anlatırmısın?"

Cin oflamış, poflamış, kafasını kaşımış, terler dökmüş, derin bir nefes alarak nihayet cevap vermiş:

"Köprü iki şeritli mi olsun dört şeritli mi...???"



Maaşları çok az olan iki memur konuşurlar:

"Eline müdür maaşı geçse ne yapardın?"

"Onu bilmiyorum ama, müdürün eline benim maaşım geçse o ne yapardı, çok merak ediyorum?"



Kocasını eşine sorar;

"Meltem beni seviyor musun?"

"Evet hem de çok."

"Ben de kendimi çok severim, desene aynı kişiyi seviyoruz."



Batık banka kapısında bekleyen müşteri görevliyle tartışmaktadır.

"Bırakın kardeşim ben hesabımdaki parayı çekmek istiyorum."

"Beyefendi sizin hesabınız öldü çekemezsiniz."

"Nasıl yani?"

"Vadesi dolmuş."



Bir sarışının ablası hamiledir. Aradan 3 ay geçer, ama sarışının bundan daha haberi yoktur. Ablası:

"6 ay sonra teyze olacaksın. "

Sarışın kız ağlamaya başlar. Ablası sorar:

"Neden ağlıyorsun?"

Sarışın:

"Ben teyze olmak istemiyorum, ben hemşire olmak istiyorum."



Hırsızın biri gece gözüne kestirdiği bir adamı köşeye çeker ve silahını sırtına dayar:

"Ya paran ya hayatın?"

Adam: "Benim hiç param yok."

Hırsız: "Nasıl yani? Ne iş yapıyorsun?"

Adam: "Memurum."

Hırsız: "O zaman yürü git lan, belanı benden bulma. Memursan hayatın bile yoktur senin."



Ođlu cimri babasından para ister:

"Baba 500 bin lira verir misin?"

Baba:

"400bin mi dedin? Naapçan lan 300 bini, 200 bin neyine yetmiyor. Al sana 100 bin yeter..."

Ve çıkarıp kasadan bi 50 binlik verir.

Ođlu:

"Eheh... baba bana zaten 50 bin lazımdı..."

"Bak sen kerataya, demek istediđin ilk miktarı verseydim, kazıklayacaktın beni."



Temel kamyonuyla yokuş aşıđı inerken freni patlar ve kamyonu son sürat gitmeye başlar, kamyon bir kavşaađa gelir Temel bir bakar sađ tarafta pazar kurulmuş yüzlerce insan, soluna bakar bir tane çocuk. Pazarı girip yüzlerce insanı öldüreceđine çocuđaađa çarpmayı tercih eder.

Ertesi gün gazetelerde çıkan bir manşet;

Freni patlayan kamyon pazar yerine girdi, 30 ölü

80 yaralı.

Temele sorarlar;

"Niye diğer yöne gitmedin de pazara daldın?"

Temel cevap verir:

"Ben çocuğun olduğu yöne sürdüm, haçan çocuk pazara doğru kaçtı da..."



Sürücü dikiz aynasında kendisini izleyen polisi görünce kaçabileceğini düşünüp basmış gaza. Ancak polisi atlatamayacağını anlayınca, pes edip çekmiş kenara.

Polis arabasından inmiş. Bezgin, kızgın ve de küskün bir sesle:

"Bana bak dostum, çok yorgunum, üstelik keyfim de kaçık. Mantıklı bir özür söyle yoksa yaktım çiranı!"

Kısa bir ara ve sürücü:

"Memur bey, karım geçen ay bir polisle kaçtı. Aynada sizin aracınızı görünce, kaçtığı polis, onu bana geri getiriyor sandım, yanılmışım. Özür dilerim."





Çocuk babasına:

"Babacığım, annem ile nasıl evlendin?"

Adam eşine döner:

"Görüyor musun, çocuk bile anlam veremiyor."



Adamın iki kızı varmış. Bunlardan birini kocası çiftçi, diğerinin ki ise kiremitçiymiş. Hoca kızlarının ziyaretine gidince hatırlarını sorup, para durumlarını öğrenmek istemiş.

Kocası çiftçi olan:

"Bu yaz yağışlı geçerse bol bol ekin alırız. Ekini satınca elimize çok para geçer ve zengin oluruz."

Kocası kiremitçi olan:

"Bu yaz yağmur yağmazsa, yaptığımız kiremitler kurur. Onları satar çok para kazanırız. Böylece zengin oluruz."

Adam, düşüne düşünce evine varmış. Karısı kocasını düşünceli görünce:

"Hayrola herif kızlardan bir hayırsızlık mı gördün ki böyle düşüncelisin?"

Adam ağır ağır başını kaldırarak:

"Kızlardan biri ayvayı yiyecek ama hangisi bilmiyorum."



Kasap dükkânının kapalı olan kapısının üstündeki notta;
"Kim vurduya gittim, birazdan gelicem..."



Hitler toplama kampına gitmiş, Yahudilerden birini çağırmış:
"2 + 2 kaç eder."

Yahudi; "7"

Hitler dönmüş arkasındaki yüzbaşıya:

"Ulan bu ne biçim toplama kampı?"



Amiral gemiye çıkmış, denizcilerden birine sormuş:

"9 eksi 3 ne eder?"

Denizci

"7"

Amiral kaptana dönmüş ve:

"Bu ne biçim çıkarma gemisi"



Komutan yakalanan teröriste sormuş:

"9 bölü 2 kaç eder?"

Terörist;

"7"

Komutan dönmüş ve:

"Ulan bu ne biçim bölücü örgüt"



Adamın biri karşıdan gelmekte olan çok güzel bir bayana sormuş:
"3 x 3 kaç eder?"

Kız; "7" demiş ve yürümüş.

Adam arkasından kendi kendine söylenmiş.

"Ulan bu ne biçim çarpıcı kadın!"



Elazığ'da esprileriyle tanınan adam kahveye girer ve oyun oynayanlara hitaben:

"Hop abeler, bi dakika. Hanımından gorhanlar ayağa gahsın."

Ani bir gürültü, hayda herkes ayakta. Bir kişi hariç. Kahvenin tamamı hayretler içinde. Soruyu soran adam, oturan adama yaklaşır ve:

"Abe helal olsun be, deliganlı adammışsın. Harbiden sen hanımından korkmaz mısın?"

Adam nefes nefesedir. Heyecanı biraz geçince cevap verir:

"Yav gardaşım ele bi laf ettin ki, dizlerim gırıldı, galhamadım."



İki sarhoş mezarlıkta içiyorlarmış, o sırada bir cenaze alayı gelmiş. Sarhoşlardan biri, ben bir bakayım kimmiş diye cenaze sahiplerinin yanına gelmiş...

"Başımız sağolsun, hayrola arkadaş neden öldü acaba?"

Cenaze sahibi;

"Sorma kardeş, mevtamız çok içerdi alkol yüzünden öldü."

Buna canı sıkılan sarhoş arkadaşının yanına gelmiş ve "artık içmeyelim ya, baksana adam alkolden ölmüş."

Beş dakika sonra bir cenaze daha gelir. Aynı sarhoş merakla cenaze sahibine;

"Bu da mı alkolden öldü?"

"Cenaze sahibi:

"Hayır, rahmetli sağlığında hiç içmezdi, üstelik alkolden nefret ederdi."

Sarhoş koşa koşa, arkadaşının yanına gelir sevinçle;

"Hadi içelim arkadaşım, içenle içmeyen arasında beş dakika var."





Akşam geç vakitlerde, sokakta yürüyen adamın yanına bir başka adam yanaşır ve sorar;

"Afedersiniz beyefendi, çevrede bekçi ya da polise rastladınız mı?"

"Hayır, evladım."

"Öyleyse lütfen, para cüzdanınızla saatinizi rica edeyim..."



Adam kitapevine girer ve tezgahtara sorar:

"Afedersiniz, sizde kadınlara karşı zafer kazanan erkekler" isimli roman var mı?

Tezgahtar eliyle işaret eder:

"Var efendim az ilerde masal kitapları reyonunda bulabilirsiniz?"